

Volgens de wil van Geert vond de afscheidsdienst plaats in intieme, familiale kring, gevolgd door de bijzetting van de urne in de familiekerker op de begraafplaats van Oostduinkerke.

Dit melden u
zijn nonkel, tantes, neven en nichten

Zeer dankbaar voor wie hij was
nemen we afscheid van

DE HEER

Geert Demuelenaere

zoon van de heer Godfried (†2021) en mevrouw Marcella (†2010)
Demuelenaere - Gryson

geboren te Diksmuide op 26 mei 1964
en overleden in de Palliatieve Zorgeenheid De Vlinder
te Brugge op 3 april 2024.



De familie dankt

al wie hem bedacht met telefoontjes en/of bezoeken, vooral Greetje die de laatste jaren en zeker de laatste maanden intensief voor hem gezorgd heeft,

zijn huisarts Dr. Adriaens,

de dokters en de verpleeg- en zorgkundigen van het O.L. Vrouwziekenhuis, dienst hartfalen te Aalst voor de goede zorgen tijdens zijn opnames en de online opvolging,

de verpleeg- en zorgkundigen van het Wit-Gele Kruis voor de dagelijkse verzorging,

de dokters, de verpleeg- en zorgkundigen, de vrijwilligers van de Palliatieve Zorgeenheden,

Jan Yperman te Ieper en De Vlinder te Brugge voor de goede en fijne opvang.

Condoleren: Fam. Demuelenaere
p/a Begr. Dezutter, Langestraat 109, 8620 Nieuwpoort
of via www.dezutter.eu

*Nu 't rouwrumoer rondom jou is verstomd,
de stoet voorbij is, de schuifelende voeten,
nu voel ik dat er 'n diepe stilte komt
en in die stilte zal ik je opnieuw ontmoeten.*

*En telkens weer zal ik je tegenkomen,
we zeggen veel te gauw: het is voorbij.*

*Hij heeft alleen je lichaam weggenomen,
niet wie je was en ook niet wat je zei.*

*Ik zal nog altijd grapjes met je maken,
we zullen samen door het stille landschap gaan.*

*Nu je mijn handen niet meer aan kunt raken,
raak je mijn hart nog duidelijker aan.*

Toon Hermans