



Verdrietig,

maar dankbaar dat zij ondanks alles toch van het leven heeft weten te genieten en dankbaar voor wat wij samen mochten beleven, hebben wij afscheid moeten nemen van onze allerliefste moeder, (over)grootmoeder en vaak ook mascotte 'mami'.

Lucienne Willemart

***24-04-1923 - † 21-01-2024**

echtgenote van Jean-Pierre Meeûs † 6-12-2011

Als toegewijde christene was het samen beleven van het kerstfeest in WZC Ten Anker, voor haar het hoogtepunt en tevens ook een mooie afsluiter van haar rijk levensverhaal.

In de nacht van 21 januari 2024 is zij stilletjes in haar slaap heengegaan.

De herdenkingsbijeenkomst zal worden gehouden op zaterdag 27 januari 2024

om 10u30 in de Aula De Valk – uitvaartcentrum Dezutter.

Valkestraat 27 in Nieuwpoort

“Voorgoed uit ons midden, maar nooit uit ons hart.”



Bernadette Meeûs
Jean-Marie Meeûs †
Els, Jeroen, Arthur en Louwie
Brecht, Tessa, Kato en Lena