

Soms kan je niet uitdrukken  
wat je bedoelt  
omdat er geen woorden zijn  
voor wat je voelt.

Het is te heftig  
te veel en onverwacht  
er bestaat nu even niks  
dat de situatie verzacht.

Je kunt alleen maar de tijd nemen  
om alles te ondergaan,  
dan zal je zien dat uiteindelijk  
de zon weer aan de hemel zal staan.

Lieve opa, je werd door iedereen geliefd.  
We gaan je missen.

Renée ♥

Dankbaar aandenken aan

*de heer  
dokter*

*Maurice Moetwil*

echtgenoot van wijlen mevrouw Francesca Herbillon

geboren te Elsene op 2 augustus 1936  
overleden te Zedelgem op 4 oktober 2023

C'est dans l'absence que l'on mesure  
l'importance de la présence.

In het doolhof van je denken,  
kent alleen je hart de juiste weg.

Opa, we zullen je missen.  
Niemand kan begrijpen hoe erg die pijn is,  
niemand kan begrijpen hoe erg wij jou missen,  
maar één ding moet je weten,  
we zullen je nooit vergeten.  
Dikke kus,

Iroulan

Ik heb je nu gevangen  
in mijn hart met gouden slot.  
Voor altijd een herinnering,  
die gaat nooit kapot.

Nell & Jerome

Verdriet is als de zee,  
het komt in golven, eb en vloed.  
Soms is het water kalm en soms stormachtig.  
Wij kunnen alleen maar leren zwemmen.

Paul



Serge Moetwil en Miranda Florissoone  
Paul Moetwil en Nathalie Ferrest  
Iroulan Moetwil  
Nell Moetwil - Ferrest  
Jerome Moetwil - Ferrest  
Vincent Moetwil en Dr. Sofie Muylaert  
Renée Moetwil - Muylaert

*zijn kinderen en kleinkinderen*

danken u voor uw vriendschap en blijken van medeleven bij dit afscheid.



*Voor altijd weer samen*