

Met talrijke mooie herinneringen in ons hart nemen wij afscheid van

*Een heel gewone man,
zo bijzonder,
maar voor ons
buitengewoon*

de heer

René Mertens

echtgenoot van mevrouw Jeannine Bree

Geboren te Antwerpen op 18 juni 1947
en onverwacht overleden op 11 september 2024
in zijn geliefde vakantieplekje op "de Lombarde" te Lombardsijde.

<i>Zorgzame en liefdevolle echtgenoot van</i>	Jeannine Bree
<i>Papa en beste vriend van</i>	Guy en Sigrid Mertens - Willems
<i>Fiere bomp van</i>	Yaron en Kelly ♥ Mertens - Uleners Kyara en Rutger Mertens - Peuteman
<i>Schoonbroer van</i>	Marie-Louise Bree en familie
<i>Hij was als een bomp voor</i>	Levi en Chelsey en vele anderen
<i>Een echte bomp voor zijn vierwoeters</i>	Radja, Miko, Billy 🐾

tantes, nonkels, neven en nichten en alle aanverwanten van de familie Mertens, Bree en De Vries

Wij nodigen u uit om samen met ons afscheid van René "Den Bomp" te nemen
op **donderdag 19 september 2024** om **13 uur** in aula De Valk, Valkestraat 27 te Nieuwpoort.

Samenkomst aan de aula om 12.45 uur.

Gevolgd door de bijzetting in het urneveld op de begraafplaats te Middelkerke.

Er is gelegenheid om een laatste groet te brengen in het funerarium Dezutter, Zeelaan 147 te Koksijde,
iedere dag van 15 tot 18 uur, t.e.m. di 17/09, zaterdag op afspraak.

*Een oprecht woord van dank aan zijn huisarts Dr. Iemke Simoens,
Dr. Bols, Dr. Simati, Dr. Uvin van het AZ St. Jan in Brugge,
alle mede-campingbewoners en medewerkers voor alle fijne hulp en omringde warmte.*

ROUWADRES *Fam. Mertens* Hemmestraat 24a, 8620 Nieuwpoort